

## **Te Awa**

Ontstaan uit het verlangen naar verbinding met lotgenoten. Ontstaan uit de nood naar erkenning en begrip. Ontstaan uit de wens onze waarheid te kunnen en te mogen delen. Ontstaan uit de hoop dat onze samenleving adoptie als meer dan een verhaal van dankbaarheid voor een beter leven kan zien. Ontstaan uit de behoefte om de pijn en het verdriet om het verlies van een vroeger leven, hoe kort die ook was, te mogen uitdrukken.

Ontstaan uit Shobha, Hàyke en Naomie die elkaar tijdens hun individuele zoektocht naar aansluiting met andere geadopteerden vonden. Samen hebben we de groep voor geadopteerden in Gent vorm gegeven. Samen hebben wij, Te Awa, al drie fantastische bijeenkomsten mogen organiseren voor geadopteerden.

Te Awa, een groep voor en door geadopteerden. Een groep waar het volledig adoptieverhaal met de positieve en negatieve ervaringen, een plaats krijgt. Een groep waar we op een creatieve, educatieve en ongedwongen manier de ruimte creëren voor allen die hun verhaal willen delen. Een groep waar geadopteerden van alle pluimage welkom zijn.

Elke derde zaterdag van de maand organiseren wij een avond voor geadopteerden. Deze avonden zijn gevuld met eten, humor, muziek, spelletjes, verhalen, en creatieve activiteiten. Kortom voor elk wat wils. Het is al telkens een uniek moment van samen zijn, samen delen, samen begrijpen en samen horen geweest. We hopen die buitengewone momenten te mogen voort zetten met eenieder die er wenst deel van uit te maken.